



## Nieuwsbrief Panoplia - Leids dispuut uitgaande van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato - 2013/2014

“Het is geen schande gespeeld te hebben, maar wel om geen einde te maken aan het spel.”  
- Horatius

*Amicae amique, waarde reünisten,*

*Uw speeltijd is om. Het is game over voor u. U bevindt zich werkelijk in het pensioengerechtigde deel van de menigte Wapenstrijders. Het mooie van dit pensioen is dat het nog zeker niet altijd grijze haren en kromme ruggen veroorzaakt. Nee, u houdt als oud-Panopliet uw rug juist recht. U maakt deel uit van de mooie 'reünistenverzameling' van ons dispuut. En daar zijn we ook uitermate verheugd over. We zijn blij deel uit te mogen maken van zo een mooie geschiedenis. Het spel wat u ooit volmondig en enthousiast voerde, mogen wij nu in uw sporen spelen. En dat u het gespeeld hebt, is juist zeker geen schande, maar iets waar u trots op kunt zijn! Ik hoop dan ook dat u nog altijd met plezier terugdenkt aan de mooie, amicale en leerzame ervaringen die u in het onovertroffen Leidsche hebt opgedaan. Ten ere van uw betrokkenheid op Panoplia laten we dan ook uitgebreid van ons horen. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de te houden lezingen dit jaar, een terugblik van meneer de olim-praeses uit 1992-1993 en een leuke column van een der uwen. Uiteraard vindt u wederom een bericht over het Lustrum. In januari hopen we velen van u te zien tijdens ons vijftigjarig jubileum! Het belooft een hoogst amicaal en interessant feest te worden, waar we met u hopen terug te blikken op de rijke geschiedenis van ons mooie dispuut. En waar u een belangrijk deel van hebt mogen zijn.*

*Een hartelijk amicale groet namens bestuur Ligtenberg, L<sup>e</sup> bestuur van Panoplia, dispuut der C.S.F.R., besturend onder het motto 'Laat uw ha ha zijn en uw hee hee',*

*Henk-Jan Ligtenberg  
h.t. praeses*



(v.l.n.r.)  
Paula van den Broek (adiutor)  
Mirjam Roukema (ab-actis)  
Henk-Jan Ligtenberg (praeses)  
Patrick Stok (quaestor)  
Paula Schreuder (vice-praeses)

### Lezingen Panoplia

Waarde reünisten,

Toen deze nieuwsbrief op de deurmat viel, dacht u ongetwijfeld terug aan uw prachtige studententijd op Panoplia. Een periode in uw leven die u gevormd heeft. De verschillende activiteiten komen weer in uw gedachten terug. Borrels, WeWi's, maaltijden en natuurlijk de Dies Natalis. Maar ook het volgen van verschillende Bijbel- en Studiekringen, HV's waar u uw mening met veel bombarie verkondigde, de lezingen waar uw kennis verrijkt werd en gesprekken die u tot diep in de nacht met uw huisgenoten voerde. Misschien verlangt u nog wel eens terug naar die tijd en zou u graag nog eens de student uithangen. Niet getreurd, dat kan! En dat niet alleen op activiteiten die speciaal voor u georganiseerd worden, maar ook bij de lezingen bent u altijd van harte welkom.

#### Lezingen

28 november	In de stilte kom ik dichterbij	ds. T. Jacobs
28 januari	Maakbaarheid en media	H. van der Linden
20 februari	Getuigelezing	lector onbekend
20 maart	Gezamenlijk met een andere vereniging	
10 april	nog niet bekend	
13 mei	nog niet bekend	

De lezingen beginnen om 19.15 uur aan Driftstraat 49 te Leiden. De lezing van 28 januari zal plaatsvinden in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden. Dit in verband met de 50<sup>e</sup> Dies Natalis van Panoplia. Actuele informatie m.b.t de lezingen zal te vinden zijn in de online agenda op de Panoplia Pagina Domus.

Met amicale groet namens de Reünistencommissie,

Inge van Zwet  
praeses Reünistencommissie

### Lustrumdag

Waarde reünisten van Panoplia,

Namens de X<sup>e</sup> Lustrumcommissie wil ik u van harte uitnodigen voor de oudledenactiviteit die plaats zal vinden op zaterdag 25 januari 2014. Op deze lustrumdag zal dr. E.E.W. Bruins een lezing houden over *Grenzen aan de technologie?* U krijgt deze dag de gelegenheid om de lustrumbundel en het unieke jubileumboek over 50 jaar Panoplia in ontvangst te nemen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar bijgevoegde brief en de lustrumsite [www.50jaar.panoplia.nl](http://www.50jaar.panoplia.nl).

We ontmoeten u graag op de lustrumdag!

Met amicale groet,

Adrienne Dieleman  
praeses Lustrumcommissie

### Adreswijzigingen

Waarde reünist,

Mochten door verhuizing of anderszins uw gegevens wijzigen, wilt u dit dan doorgeven via [reunisten@panoplia.nl](mailto:reunisten@panoplia.nl)

Bij voorbaat dank!

## Herinneringen aan Panoplia (1989-1995)

Waar moet je beginnen als je zo veel leuke en mooie herinneringen hebt aan de periode dat je lid was van C.S.F.R.-dispuut Panoplia? Bij de eerstejaarsdagen, het boekje met handtekeningen om lid te mogen worden of de plechtigheid waarmee je geïnstalleerd werd als lid? Of is het de herinnering aan het vierstemmig gezongen dispuutlied, de Bijbelkringen, de lezingen over tal van interessante onderwerpen (waar we gedegen readers over samenstelden!) in het Academieggebouw aan het prachtige Rapenburg, dat zich daar slingert door Leiden als een gordel van smaragd (hoe kom ik nou toch aan dat zinnetje hier...)? En natuurlijk niet te vergeten het op kamers wonen in 'dispuutshuis' Koningstraat 4a met de concurrentie met het andere (maar helaas mindere) 'dispuutshuis' Decimastraat 1a.

Of zijn het de herinneringen aan de periode in het bestuur waarin ik de taak van praeses had (en waarom ik me nu, geheel in stijl, 'olim-praeses' mag noemen), aan de in- en uittrede als praeses, de diesrede etc.? Of de herinneringen aan de ongelooflijk gezellige weekwisselingen en landelijke conferenties, cabaret, de borrels (zonder alcohol!), de HV's tot in de late uurtjes in Gebouw Staalwijk, de tafelgesprekken (met als hoogtepunt een tafelgesprek van enkele uren over de vraag waar het middelpunt van Nederland is), de moties en de mores, het 'insgelijks meneer/mevrouw de tafelpreses', de motie Goodijk, het 'dank u voor het woord meneer/mevrouw de praeses', en het aanspreken van elkaar met 'amice', 'amica' en natuurlijk het 'amicae amicique'.

Wat is voor mij het meest waardevolle en blijvende van de Panoplia-tijd? Dat zijn ongetwijfeld de nog steeds bestaande vriendschappen, de interesse die me is bijgebracht voor theologie, filosofie en politiek en de bezinning op je inzet voor kerk, staat en maatschappij (wat klinkt dat weer C.S.F.R.-achtig als ik dat zo opschrijf!). Prachtig was het (en is het nog steeds) om een goed boek te lezen en daar met een groepje nog eens flink over 'door te bomen'. De mooiste herinneringen bewaar ik toch aan de diepe gesprekken met mede-Panoplieten -soms tot diep in de nacht- over het waardevolle en vooral bevrijdende van het christelijk geloof en hoe dat geloof zich verhoudt tot de wereld waarin we leven. Panoplia is daarin van blijvende betekenis voor me.

Zonder terughoudendheid stel ik dan ook dat de Panoplia-tijd één van de mooiste perioden in mijn leven was. Op Panoplia heb ik echter geleerd niet te blijven hangen in het verleden: het 'Mooiste' komt immers nog...

Martijn van Meppelen Scheppink  
Praeses van C.S.F.R. Panoplia in het jaar 1992-1993



Dies Natalis (jaar onbekend)



Uit Delft gebrast lint (2000)



Sint Pannekoek (2008)



Discussie tijdens HV (2013)



Eerstejaarsdagen (2013)

## Polderen

'Mis je de stad nou niet?' Ik krijg de vraag nogal eens naar mij toe. En ja, ik moet bekennen, ik mis de stad soms verschrikkelijk. Het oude, verouderde Leiden. Stad van de grachten en terrassen. Stad van 3 oktober en 'de Haarlemmer'. Van de Marekerk en de UB. De zaterdagmarkt en de 'aarbeie zo uit me eige tuintje'. Die stad, die mis ik soms zo dat ik regelmatig terugkeer. Om samen met dochterlief de sfeer te proeven aan de gracht. Met vrienden een drankje te drinken. Met vriendinnen boeken te bespreken. Of gewoon even gluren naar 'ons' tuinhuisje aan de Hooigracht.

Door de polder rijd ik terug naar huis. Ik zie de eindeloze velden, de prachtige luchten en de lome koeien in het weiland. Na 20 minuten rijd ik 'mijn' dorp weer in. Met halverwege de Woudse Dom en even daarna de pastorie. En ineens mis ik de stad niet meer. Wat heerlijk om hier te wonen. Het dorp waar je mensen leert kennen door mee te doen met de hardloopcursus. Waar de Oranjevereniging een grote maatschappelijke functie heeft. Het leven hier drukt mij met mijn neus op de natuurfeiten. Het voorjaar doet intrede als de koeien voor mijn studeerkamerraam hun lentedans doen. Als de trekkers af en aan rijden, dan is er regen op komst en wordt het gras nog gauw even binnen gehaald. Karren met aardappels of maïs komen voorbij gereden in oktober. En langs de weg zet de boer zijn groente te koop. Waar in de steden hippe voedselzaakjes in opkomst zijn, vind je het in de polder gewoon om de hoek. Goed, het moet wel flink schoongemaakt worden. En de hele winter wortels eten, verveelt op den duur toch wat. Maar dat is blijkaar de realiteit van de landbouw.

Een harde realiteit overigens, voor de landbouwers en andere agrariërs. In de hype die is ontstaan rond duurzaam en biologisch eten, denk ik vaak even aan hen. Dag en nacht zetten ze zich in voor hun bedrijf. Om zo te leven en te werken, moet je liefde hebben voor je dieren en je gewassen. Het zou alleszins redelijk zijn wanneer de prijs van vlees en zuivel meer naar verhouding is. Kunnen dan de subsidies met de bijbehorende eisen misschien een onsje minder?

Ach, ik ben maar een leek. Een stedeling die op het platteland is komen wonen. Tijd om de wortels schoon te maken.

Hanneke Ouwerkerk  
Predikant te Rijnsaterwoude



Ab-actiaat Panoplia  
Mirjam Roukema  
Postbus 439  
2300 AK Leiden  
abactis@panoplia.nl  
www.panoplia.nl

